



In gesprek met de scheidende voorzitter

Inmiddels is het algemeen bekend. Abe de Vries, voorzitter van Dorpsbelang, heeft zijn kerkwoning verkocht en verhuist naar elders in Friesland. Omdat de statuten van Dorpsbelang voorschrijven dat je alleen (bestuurs)lid kunt zijn als je ook in Tzum woont, betekent dit dat Abe binnenkort afscheid moet nemen van zijn bestuursfunctie.

Voor ons is dat reden om met hem in gesprek te gaan en hem te bevragen over het wat, hoe, waarom en de consequenties voor het dorp.

Abe, om te beginnen. Je had de verbouwing van de kerk nèt helemaal afgerond, toen je de zaak te koop zette. Was daar een speciale aanleiding voor?

Ja, er zijn twee redenen voor. Ten eerste zocht ik een opknapper, ik wil nog een keer een project doen. Ten tweede is er mijn pakezegger Elmar, het zoontje van Froukje. Die gaat naar Lindensteijn in Beetsterzwaag, naar het speciaal onderwijs. Zij zochten een aangepaste woning voor hem (rolstoelvriendelijk). Dus waarom dan niet samen zoeken. Wij hebben een woonboerderij gevonden in Lippenhuizen.

Wanneer ga je feitelijk weg uit Tzum en is dat ook de datum dat je stopt met je voorzitterschap?

Wanneer je dit leest, zijn we al verhuisd. Maar ik blijf nog voorzitter tot de Algemene Ledenvergadering, de jaarvergadering in maart 2019. Dan zullen er nieuwe bestuursleden en dus ook een nieuwe voorzitter gekozen kunnen worden.

Nou heeft Dorpsbelang al jarenlang een (te) klein bestuur. Volgens de statuten moeten er 9 bestuursleden te zijn. Sinds jaar en dag zijn het er echter maar 5. Ingelien heeft vorig jaar al aangegeven dat zij in maart niet meer herkiesbaar is. En nou ga jij ook weg. Blijven er drie (3!) bestuursleden over. Wat vind jij daarvan? Kan de Vereniging nog wel functioneren met zo'n klein bestuur?

Om de vereniging goed te laten werken was een bestuur van 5 al krap. Met drie wordt het onmogelijk om de taken goed te verdelen. Daarom is het van levensbelang dat er zich zo snel mogelijk nieuwe kandidaten melden. Als het bestuur niet snel versterkt wordt, ben ik bang dat Dorpsbelang niet meer zoveel voor het dorp kan betekenen.

Hoe werkt dat volgens jou – waarom zijn er eigenlijk zo weinig mensen bereid om in het bestuur te zitten?

Volgens mij is dat een probleem waar heel veel besturen mee te maken hebben.

Niet alleen Dorpsbelang, ook het voortbestaan van de ijsclub hangt aan een zijden draadje vanwege gebrek aan animo om bestuurlijk bij te dragen. Overal hebben tal van verenigingen er steeds meer moeite mee om actieve vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Het kan te maken hebben met het idee dat een bestuursfunctie veel tijd moet kosten. Met het feit dat mensen minder binding hebben met het dorp, met elkaar. Vooral jongeren willen minder energie steken in hun woonomgeving. Terwijl het juist in hun belang is om in een levendig en aantrekkelijk dorp te wonen. Nu en in de toekomst.

Als je van de mienskip wilt genieten, moet je er ook zelf aan bijdragen, vind ik.

Heb jij ideeën hoe je dingen anders zou moeten organiseren om het aantrekkelijker te maken?

Wist ik het maar! Ik weet van andere dorpsbelangen die wat dat betreft ook zoekende zijn. Moet je meer met projecten gaan werken? Of is een vereniging als Dorpsbelang zelfs niet meer nodig?

Ik weet het niet, maar ik ben bang dat we zo'n belangenorganisatie voor het hele dorp pas gaan missen als-ie er niet meer is.

Wat zou er gebeuren als er niet meer zoiets als Dorpsbelang was? Hoe zou het dorp dan functioneren?

Ik denk dat Tzum niet meer wordt dan een – prettig, dat wel - slaapdorp, waarin je nauwelijks nog weet wie je burens zijn. Met toch ook op veel gebieden een gemis aan initiatieven. Vrijwilligers om bijvoorbeeld oud papier op te halen? Vergeet het maar, die inkomstenbron voor dorp en verenigingen valt weg. Overleg met de gemeente, subsidies regelen voor bijvoorbeeld het park of De Moeting, overleg met de woningbouwvereniging over sloop of

nieuwbouw, de woon- en omgevingsvisie die de gemeente samen met de dorpen moet ontwikkelen.

Het zijn allemaal dingen die stukken lastiger worden als er geen Dorpsbelang meer is. En dan heb ik het nog niet over schijnbare vanzelfsprekendheden als de Op 'e Hichte, de website en Facebook, de AED, de succesvolle garageverkoop...

En in de verhouding met de gemeente? Zouden daar dingen anders, misschien zelfs beter gaan?

Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat je beter af bent als je zo min mogelijk met de gemeente te maken hebt. Mijn ervaring – en die van de andere bestuursleden – is compleet anders.

De gemeente heeft altijd opengestaan voor de ambities en de wensen vanuit Tzum. En de vorming van Waadhoeke heeft daar een extra impuls aan gegeven.

Bij de jaarvergadering van maart was de gemeente al zeer actief betrokken en ook daarna hebben wij gemerkt dat de gemeente graag met Tzum wil samenwerken. Ik denk dat het zowel voor de gemeente als voor het dorp een enorme handicap is als een centraal aanspreekpunt zoals Dorpsbelang ontbreekt.

Als je nou terugkijkt op al die jaren dat je in Tzum gewoond hebt. Wat is er dan wezenlijk veranderd?

Toen wij hier 36 jaar geleden kwamen wonen was het dorp nog voor een groot deel zelfvoorzienend. Je was boer, je had een winkel of je had een baan in Tzum of Franeker.

Het dorp kende een weliswaar verzuild maar actief verenigingsleven waarin sport, ontspanning en sociale contacten bloeiden. En het was een eer, als je gevraagd werd voor een bestuursfunctie. Want dan kon je

zelf meepraten, had je invloed op je eigen leefomgeving.

Kijk wat er veranderd is. Alleen de bakker en de slager zijn er nog, voor andere boodschappen ben je aangewezen op andere plaatsen. Er zijn veel minder boeren, werk is in het dorp niet of nauwelijks te vinden. Dan wordt je woonplaats een plek waar je alleen 's avonds en in het weekend bent. Dan is je privéleven belangrijk. Je eigen vertier en sport, rondhangen op sociale media, Netflixen – het is niet zo moeilijk om het zonder sociale contacten in het dorp toch plezierig te hebben. Natuurlijk is het dorp veranderd, maar de wereld eromheen is dat nog veel meer. Iedereen kan lekker in z'n eigen bubbel zitten. Dat maakt volgens mij de interesse om mee te besturen ook kleiner.

Wat zou je de dorpsbewoners voor de toekomst willen meegeven?

Ik zou zeggen: wees vooral trots op je dorp. Steek net als de kerktoren boven de rest uit. Neem verantwoording voor je eigen leefomgeving en laat iedereen zien dat je niet alleen bij de mienskip hoort, maar er ook iets voor doet om het dorp actief en levendig te houden.

Abe, bedankt voor dit openhartige gesprek. En natuurlijk ook voor je bijdragen aan Dorpsbelang en Tzum. We wensen jou en Griet heel veel geluk en gezondheid in Lippenhuizen!